

Stichting Sinterklaasintocht Gouda



Beste juffen en meesters van Gouda,

In de winkels zijn de pepernoten en de chocoladeletters alweer te vinden. Dat betekent... Sinterklaas en zijn pieten zijn weer in aantocht!

Het Goudse Sinterklaasverhaal

Dit jaar wil Sinterklaas niet meer in het Stadhuis verblijven. Het is te chique en te deftig, daarom gaan de pieten op zoek naar een ander onderkomen.

Stad en land zoeken zij af, maar niets is goed genoeg. Te klein, te groot, te vies...

Uiteindelijk stuiten zij op een pipowagen. De pieten zijn verrukt, dit moet het worden. De wagen blijkt te groot voor de stoomboot, daarom wordt hij alvast vooruit gestuurd naar Gouda. In een la van een kastje vindt één van de pieten 'Het GOUDS-goochelboek'. Nieuwsgierig nemen zij het boek mee terug naar het pietenhuis.

De eerste truc mislukt en de tweede ook... Een beetje teleurgesteld proberen de pieten de laatste truc uit. Een truc voor kinderen die niet van pepernoten en ander zoet strooigoed houden.

Tot hun grote verbazing slaagt deze goocheltruc en alle pepernoten zijn veranderd in... spruitjes!

Daarna willen de pieten de spruitjes weer terug veranderen in pepernoten, maar dat lukt niet! PANIEK!



De pieten bellen naar het Pietenhuis in Maassluis (landelijke intocht). Daar zijn alle pepernoten gelukkig nog steeds pepernoten. Geen spoor van spruitjes. Achterin 'Het GOUDS-goochelboek' vinden de pieten een telefoonnummer. Deze is van een circusdirecteur. Hij kan hulp bieden en is ook nog eens onderweg naar Gouda. Wat een geluk! De circusdirecteur geeft de pieten vast een nieuwe goocheltruc om uit te proberen. De intocht komt er immers al bijna aan!

Op het bordes van het stadhuis (tijdens de intocht) komt Sinterklaas achter dit grote spruitjes-probleem. Gelukkig weet de burgemeester raad en de circusdirecteur nodigt alle kinderen uit om naar het circus te komen. Zal daar het spruitjes-probleem worden opgelost?

De kleur van de pieten...

Twee jaar geleden (2014) is uitgelegd hoe het komt dat de pieten donker geschminkt zijn. Wie Piet wil worden, zal naar de Pieterschool moeten. Om een Pietendiploma te behalen, moet je een paar keer door de schoorsteen. En daar word je zwart van.

Ook dit jaar zijn de meeste pieten donker geschminkt, maar er lopen ook pieten mee met roetvegen op hun gezicht. Zij zijn de Les-pieten en te herkennen aan een gekleurd hesje. Deze pieten zijn in de leer bij de Instructeurs-pieten.

Filmpjes en dansjes

Vanaf maandag 7 november 2016 tot aan de intocht op zaterdag 12 november worden er filmpjes gepubliceerd op de website (www.sinterklaasgouda.nl) en op Facebook. De filmpjes duren een paar minuten en vertellen het Goudse verhaal over de zoektocht naar en nieuw pietenhuis en de goocheltrux die pepernoten in spruitjes veranderd. Op deze website staat ook een link naar de videoclips 'Zie je Sinterklaas?' en 'Dansje voor de Sint'. De danspieten zullen deze dansjes tijdens de intocht zeker met de kinderen gaan dansen.

Sinterklaascircus in Gouda

Van 19 t/m 27 november staat er een echt oud-Hollands Sinterklaascircus op de Markt in Gouda. Dit circus is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de Stichting Sinterklaasintocht Gouda, de ondernemers van de binnenstad (SOG) en de circusdirecteur Kevin van Geet.



Tijdens de voorstellingen zal het probleem van de spuitjes worden opgelost. Natuurlijk is het leuk als zoveel mogelijk kinderen naar het circus komen en de oplossing van de spuitjes van dichtbij mee maken. Wij realiseren ons dat niet alle kinderen naar het circus zullen of kunnen komen. Voor deze kinderen stopt het verhaal tijdens de intocht op het bordes, met de mededeling van de circusdirecteur dat hij wel een oplossing in het circus heeft.

10 jaar Brede School

De Brede School bestaat dit schooljaar 10 jaar. Langs deze weg willen wij hen feliciteren. Veel scholen zullen een bezoek aan het circus brengen. Echter, dit programma staat los van de voorstellingen van het Sinterklaascircus. Tijdens het programma van de Brede school wordt dan ook geen aandacht geschonken aan het Goudse Sinterklaas verhaal.



Tot slot...

Gezamenlijk met deze info-brief wordt er ook een Sinterklaas Gouda-flyer verspreid en een zakje spuitjes.

Op de website (www.circusvansinterklaas.nl) zijn digitale lesbrieven over het circus en het leven van circuskinderen te downloaden. Ook is hier het volledige programma van alle Sinterklaasactiviteiten en het circus te vinden.

Wij wensen iedereen een hele fijne Sinterklaas-periode toe!

Met vriendelijke groet,

Stichting Sinterklaasintocht Gouda